

MOSALIRA

Vergroot je wereld



Ons Verhaal
Koersplan 2019-2023

Voordat je verder leest

Al zo lang als mensen praten met elkaar, worden er verhalen verteld. Vroeger vertelden ze elkaar verhalen, omdat er nog geen tablets of switches waren en er weinig anders te doen was 's avonds. Soms waren het gewoon mooie of spannende verhalen, soms werden er ook 'slimme dingen om te onthouden' in gestopt. Het is nu eenmaal makkelijker een verhaal te onthouden, dan losse dingen die belangrijk zijn.

Sommige van die verhalen worden nog steeds verteld. Ze zijn alleen telkens een beetje gepimpt, omdat iedereen die ze verder vertelt er weer iets van zijn eigen fantasie bij doet. Maar ze veranderen ook, omdat iedereen die het verhaal hoort, iets anders belangrijk vindt en goed onthoudt (en verder vertelt).

Hoe dan ook: verhalen hebben mensen nodig, die ze bedenken en ernaar luisteren, die ze opschrijven en ze lezen. Als niemand het verhaal zou bedenken, zou het niet bestaan. Als er niemand is die het verhaal wil horen, heeft het geen zin om verhalen te bedenken...



De hoofdstukken van Ons Verhaal

Ons verhaal heeft 4 hoofdstukken. Die kun je door elkaar en los lezen, maar ze horen wel bij elkaar, want ze gaan allemaal over MosaLira (je weet wel die club) en over dezelfde mensen. Onze club heeft allemaal verschillende scholen, waar verschillende leerlingen en volwassenen zijn. Dus Ons Verhaal is overal anders (en toch hetzelfde). En dat is ook de bedoeling en moet zo blijven, want alles hetzelfde is ook maar saai!

We hebben dat verhaal samen met een heleboel mensen geschreven (dat hadden we al uitgelegd).

Handig om te weten: we schrijven niet de hele tijd op dat de dingen die we van plan zijn, bedoeld zijn voor jou. Om het op jouw school, in jouw klas beter, leuker en fijner te maken.

We schrijven vooral op, wat de volwassenen dan meer moeten gaan doen of anders zouden moeten aanpakken. Die juffen en meesters (en de directeuren en zo) zijn namelijk de mensen die iedere dag met jullie samen op school zijn.

Ons Verhaal gaat de hele tijd over jou en over de andere leerlingen van jouw school en de scholen van MosaLira. Het is logisch dat er geen school zou zijn, zonder leerlingen, toch?

Het is dus ook logisch dat wat we hier opschrijven, gaat over wat de volwassenen samen met jou gaan doen om ervoor te zorgen dat het voor jou nog beter wordt.



Gezond en gelukkig

Dus: iedereen happy!

Wat we graag willen is dat iedereen gezond is, zich lekker voelt en graag naar onze scholen komt. Of je kind bent of volwassen. Iedereen moet lekker in zijn vel zitten.

Als je lekker in je vel zit, dan gaat leren en werken makkelijker, dan wanneer je je zorgen maakt of niet fit bent. Daarom willen we graag dat iedereen bij MosaLira werkt aan een gezonde leefstijl en een prettige schoolomgeving.

Dat doen we samen door te zorgen voor gezonde voeding (bijvoorbeeld water drinken en fruit en groenten eten) en door veel te sporten en te bewegen.

Dat zorgt voor een goed en gezond lijf. Maar..., dat is niet alles. Je moet ook in je hoofd lekker in je vel zitten. Huh???

Ja..., als je elkaar goed kent en rekening houdt met elkaar, dan is het gezellig en fijn op school. Dan zit je ook in je hoofd lekker in je vel. Dát vinden we ook superbelangrijk. Jij kan daarvoor zorgen met de andere leerlingen in jouw groep en jouw juf en/of meester doet daar ook zijn best voor (en alle andere volwassenen die je ieder dag tegenkomt ook). In gesprekken met elkaar in de klas en met je juf of meester kun je jezelf zijn. Je kunt vertellen waar je goed in bent en wat je nog graag zou willen leren. We vertrouwen elkaar en helpen elkaar.

Als je dan nog niet lekker in je vel zit!! 😊



Voor de wereld van morgen

Wat we bedoelen: zorgen voor een goede toekomst en een nog fijnere wereld.

Op school en in de klas doen we een heleboel samen. Jij doet dat iedere dag. Later (als je volwassen bent), is het ook belangrijk dat je goed kunt samenwerken en dat je weet hoe je vrienden maakt. Als je goed kunt samenwerken, kun je namelijk heel veel bereiken. Jij weet een heleboel. De ander ook. En samen weet je weer meer dan alleen.

We werken samen (jij, de andere leerlingen, juffen en meesters, ouders, andere volwassenen) aan gezelligheid in de klas, een prettige school en aan een fijn Maastricht.

Dat heeft allemaal te maken met sfeer en hoe mensen met elkaar omgaan. Het heeft ook te maken met een beter milieu, hoe we met onze (en elkaars) spullen omgaan en wat de wereld nodig heeft, nu en in de toekomst.

De duurzame ontwikkelingsdoelen helpen ons om keuzes te maken in wat we het eerste gaan aanpakken. Kijk maar eens naar het filmpje en op de website www.17doelendiejedeelt.nl als je er meer van wil weten. Een heleboel dingen doen jullie al op school, dat zal je wel ontdekken. Misschien kom je nog op ideeën om Ons Verhaal beter te maken en kies je nog iets om erbij te vertellen, als je Ons Verhaal verder vertelt, zodat het verhaal mooier wordt.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen



Slimmer leren

We hebben best goed nagedacht over hoe we jou lesgeven op school. Toch denken we dat het slimmer kan. In jouw klas is niemand hetzelfde en dat weten we allemaal. Toch moeten jij en de andere leerlingen in je groep soms nog allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment, terwijl dat misschien ook anders zou kunnen. Hoe dan? Tja..., dat kan op zóveel manieren.

Op sommige scholen oefenen, experimenteren en werken leerlingen met meesters en juffen met 'leerpleinleren' of 'clusterwerken' of 'groepsoverstijgend' rekenen, IPC en allerlei andere goede ideeën. Bij jou op school worden er vast ook nieuwe dingen uitprobeerde!

Binnen de club MosaLira is het bijna overal anders. Daarom gaan de juffen en meesters ook steeds meer met elkaar delen wat er goed gaat en wat niet zo goed werkt en je dus niet meer moet doen. Op die manier horen en zien leerkrachten ideeën die op een andere school zijn bedacht en kunnen meer leerlingen (en jij dus ook) profiteren van alle goede ideeën.

Ik weet zeker dat jij ook wel een goed idee hebt over hoe het beter en slimmer zou kunnen op jouw school en in jouw klas. Ik zou zeggen: praat er eens over met je juf of meester of vertel de leerlingenraad over jouw briljante plan. Misschien wordt jouw verhaal dan ook wel een stukje van Ons Verhaal!



Een stevige basis

Tja... alweer zo'n volwassenen-ding, leg dat maar eens uit. Ik ga het proberen:

Hiermee bedoelen we: alles waarvoor gezorgd moet zijn, zodat jij naar school kunt en dat het allemaal goed geregeld is.

Jouw juf of meester zorgt ervoor dat de zaken in de klas goed geregeld zijn, zodat jij je kunt ontwikkelen en kunt leren. Ze zorgen ervoor dat er nagedacht is over wát je gaat doen en hoe je dat gaat doen.

De conciërge en de meester of juf van de administratie en de schoonmakers zorgen ervoor dat de school er netjes uitziet en dat er pleisters zijn, boodschappen gedaan zijn, potloden besteld, enzovoort.

De directeuren zorgen ervoor dat de juffen en meesters hun werk kunnen doen. Dat de rekeningen van het papier, de tablets en de boeken zijn betaald. Dat jullie ouders weten wat er allemaal gebeurt op school en dat de juffen en meesters iemand hebben om mee te praten, als ze ergens tegenaan lopen of ergens trots op zijn.



📶 Het is belangrijk dat de Wifi werkt, dat dingen die stuk zijn aan het schoolgebouw gerepareerd worden en dat soort dingen. Daar werken dus een heleboel volwassenen op school aan en er zijn ook volwassenen die voor de hele club van MosaLira-scholen dingen regelen. Dat zijn de mensen die op het servicekantoor werken. Die zie je dus niet heel erg vaak (misschien wel nooit), maar die helpen MosaLira wel om ervoor te zorgen dat het allemaal werkt.



The end

Nou, eerlijk gezegd is dat niet waar.

Hier begint het pas. We hebben opgeschreven wat we willen doen en wat we belangrijk vinden.

Het verhaal is af, het staat op papier, de schrijver (ik dus), kan met vakantie.

Maar voor de juffen, meesters en alle andere mensen die horen bij MosaLira en dus ook voor jou, begint het nu pas.



Jullie gaan samen verder 'schrijven' aan dit verhaal. Jij draagt je steentje bij, de juf, de meester, je ouders, de directeur van de school en ga zo nog maar even verder.

Goede ideeën worden uitgetoetst en zo wordt Ons Verhaal iedere dag, iedere week en ieder jaar weer een beetje anders en beter.

Ik zou zeggen: ZET 'M OP SAMEN!

